

Vad gör man i Livigno när man inte vill/kan åka i pist?

Idag har Torsten gjort en liten exkursion för att se vad annat man kan ta sig till om vädret eller benen inte tillåter utförsåkning.

1. Forcola di Livigno (Valley Vago) är ett fantastiskt rekreativområde både vinter och sommar. Området bjuder på utmärkta vandringsstråk i lättgången terräng med hårda promenadvägar. Totalt ger det en rundvandring på ca 5 km. Här kommer en bild där Torsten har börjat gå. Här tillåts inga motordrivna fordon, däremot kan man möta cyklister på fat-bikes, gående på snöskor och framförallt skidåkare. Skidspåren för traditionell stak- eller diagonalåkning är otroligt fasta och välpreparerade och hela vägen är möjligheterna att ”skejta” lika bra. Vi själva nöjde oss med att promenera längs med pisten.



2. Vi tog bussen (blu eller verde) till Latterian, som är ett mejeri för italienska specialiteter baserade på den lokala mjölken. Tyvärr kom vi dit för sent för att kunna se tillverkningen genom panoramafönstren. Vi var dessutom alldeles för ”ohungriga” för att smaka på allt utan vi tog bara varsin Paspuccio resp Caffè Confuso. Men det är klart att ska man äta glass så ska man göra det i Italien. Latterians utbud av glass, yoghurt, ost osv är enormt. Bilderna är bara en bråkdel av utbudet. Det innebar att Torsten tog god tid på sig innan han kunde bestämma vad han ville ha.

<http://www.latterialivigno.eu/>





3. Det stora kommunala badet AquaGranda ska vara en upplevelse. Vi har inte besökt det själva eftersom vi har njöt oss med hotellets wellness med ångbastu mm. AquaGranda ligger i ett industriområde så man tror att man kommit fel Det finns ett stort antal "sajter" på nätet där man ser erbjudandet.
4. Vi glömde att nämna att Livigno är ett längdåkningscentrum för olika landslag under försäsongen. Förutom Forcola-området så finns fantastiskt fina spår inne i stadskärnan.
5. Sist men definitivt inte minst: Shopping!
Vi bor ca 25 min rask promenad från Livignos centrum. Om man samtidigt ska fönstershoppa eller shoppa tar det betydligt längre tid. Antalet affärer för mode, deli, klockor osv är jättestort så det enklaste sättet är att var och en gör en egen exkursion med egna prioriteringar.
6. De som visat intresse för paragliding, snöskovandring, längdåkning, off-pist-åkning mm gör sin anmälan till bussguiderna på väg från Bergamo. Liknande arrangemang sker nämligen inte i LionAlpins regi. Dessutom har LionAlpin egna arrangemang som pubbrunda, picnic och annat som vi naturligtvis får delta i. På söndag i samband med välkomstbuffén sker slutgiltig anmälan till våra egna arrangemang – vin- och grappaprovning mm. Vi kommer under pistvisningen visa lämpliga lunchrestauranger. I den mån någon/några vill gå ut på annan restaurang på kvällen ska vi försöka hjälpa till så gott vi kan.